

Vraag het aan Morya



Zwijgen is soms beter dan spreken

“Wanneer je dingen zegt waar je niet bij kan, die voor jou te vlug gebeuren of waar je alleen maar ongeveer een idee over hebt, dan kan je wel eens in verwarringen komen door wat je zelf zegt. Daarom kan zwijgen soms beter zijn dan spreken.

Verlies je vertrouwen niet als je je woorden niet vindt of als je twijfelt of iets al dan niet gezegd moet worden. Dan wacht je maar en dan zeg je niets en dan kan je nog altijd op je verhaal komen als je eenmaal de rust gevonden hebt in jezelf.

Het is belangrijk dat je rustig probeert te zijn tegenover anderen en dat je je niet laat meeslepen door wat anderen zeggen. Eigenlijk moet je proberen bij jezelf te blijven, hoe moeilijk dat ook is.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 11: ‘Omgaan met mensen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 11

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


